

En kyrka som människor vill bli en del av.

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: "Simon, det finns de som åker till platser där jag gör något stort och så finns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av". I det uppfattade jag en tydlig fråga - vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre - jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av.

Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.



En kyrka som människor vill bli en del av.

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: "Simon, det finns de som åker till platser där jag gör något stort och så finns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av". I det uppfattade jag en tydlig fråga - vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre - jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av.

Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.



En kyrka som människor vill bli en del av.

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: "Simon, det finns de som åker till platser där jag gör något stort och så finns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av". I det uppfattade jag en tydlig fråga - vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre - jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av.

Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.



En kyrka som människor vill bli en del av.

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: "Simon, det finns de som åker till platser där jag gör något stort och så finns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av". I det uppfattade jag en tydlig fråga - vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre - jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av.

Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.



En kyrka som människor vill bli en del av.

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: "Simon, det finns de som åker till platser där jag gör något stort och så finns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av". I det uppfattade jag en tydlig fråga - vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre - jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av.

Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.



En kyrka som människor vill bli en del av.

Ett av mitt livs tydligaste tilltal från Gud upplevde jag en dag då jag gick över Hertig Johans torg på väg till kyrkan under min gymnasietid. Jag upplevde att Gud sa ungefär såhär: "Simon, det finns de som åker till platser där jag gör något stort och så finns det människor som bygger platser som andra vill bli en del av". I det uppfattade jag en tydlig fråga - vilket av det vill du göra? Omedelbart kände jag en respons i mitt inre - jag vill bygga en sån plats! Det tilltalet har levt kvar inom mig ända till denna dag och varit helt avgörande i att jag och Caroline valt att stå kvar i ett och samma sammanhang i över femton år och inte ge upp utan fortsätta bygga en kyrka för Skaraborg som människor vill bli en del av.

Vill du vara med? / Simon & Caroline Holst, hösten 2019

En kyrka dit du alltid kan komma, som du längtar efter och vill bjuda med dina vänner till för att du på riktigt tror att det gör skillnad. Där Guds påtagliga kärlek förvandlar mängder av människor från mörker till ljus, kaos till frid, själviskhet till generositet och från liv utan mening till att upptäcka Guds plan med deras liv. Där dopvattnet aldrig kallnar och människor i olika åldrar, från olika bakgrund, varje vecka säger sitt JA till Jesus.

En kyrka som hålls samman av äkta relationer och en gemensam överlåtelse till ett syfte som är större än våra egna liv. Som inte främst förknippas med en byggnad utan människor som är fyllda av den helige Ande och sprider en atmosfär av kärlek, glädje och frid. Ett stort team av Jesus-följare som lever i bön och lovsång och bär en smittande tro att för Gud är allting möjligt!

En kyrka som satsar oproportionerligt mycket på nästa generation, överfull av barn och unga människor som vill växa upp och bli gamla där. Som reser upp trygga, modiga och innovativa ledare som inte tvekar att helhjärtat ge sina liv till Gud. Med mogna, andliga föräldrar som älskar att investera i, be för och göra plats för de som kommer efter.

En kyrka som är välsignad med enastående ledare som leder utvecklingen inom sina områden. Där utloppet av kreativitet blir till inspiration och välsignelse i hela vårt land. Med livsförvandlande undervisning, lovsång och resurser som både bygger upp den som redan tror och når fram till den som aldrig varit i kontakt med någon kyrka.

En kyrka som agerar mer än den pratar och gör verklig skillnad i människors liv. Som inte begränsas av landsgränser utan når fram till de minst nådda och hjälper de mest utsatta utöver hela vår värld. Som skulle saknas om den försvann av såväl den ensamstående mamman som får hjälp att få livet att gå ihop, den nyanlände som hittat sina första vänner och missbrukaren som äntligen fått redskap för att bli fri och upprättad.

En kyrka som inte låter något hindra den från att förmedla världens bästa budskap i vår tid. Som ständigt växer på alla plan och etableras på plats efter plats. Vars explosiva tillväxt möjliggörs av människors generösa och extraordinära givande av resurser, tid och förmåga.

En kyrka som generöst delar med sig och ödmjukt vill lära av andra. Som förenas med de som gått före genom att visa samma överlåtelse, tro och kärlek till det som Jesus vill göra i och genom oss.

En kyrka som existerar för att hjälpa människor fram till ett förvandlat liv i mötet med Jesus.

